

Kom og
deltag i
debatten!

De gjorde det også...

- ✓ Fidel Castro
- ✓ George Clooney
- ✓ Hanne Reintoft
- ✓ JF Kennedy
- ✓ Claus Hjort Frederiksen
- ✓ Puk Damsgård
- ✓ Madonna
- ✓ Andreas Mogensen
- ✓ Lisbeth Knudsen
- ✓ Barak Obama
- ✓ Clement Kjersgaard



- gik på
katolsk
skole!

...sammen
med mange
andre!



De gjorde det også...

Om de 22 katolske skolars virke i Danmark

Skal vi overhovedet have religiøst begrundede skoler i Danmark?

– og i givet fald:
Hvorfor, og hvad skal vi kræve af dem?

Hvad kan og vil de katolske skoler?


- og hvad med **menneskeværd** og **demokrati**? (når nu paven alligevel bestemmer det hele 😊)
- og hvad med begrebet **frihed** – til at tænke, tro, tale og handle?

Kom og deltag i debatten!!

og mød blandt andre:

- **Peter Skov-Jacobsen**, Folkekirken, biskop i Københavns stift.
- **Brian Degn Mårtensson**, can. pæd. i pæd. filosofi og forsker
- **Jens Jonatan Steen**, chefredaktør for netavisen Pio, opstiller til folketingsvalget for liste A
- **Dan Jensen**, skoleleder og formand for FAKS (Foreningen af Katolske Skoler)
- **Peter Franklin**, cand. pæd. i rel. og livstolkning og skoleleder på Institut Sankt Joseph

Ordstyrer: **Søren Lodahl**, sekretariatschef i Danmarks Private Skoler



Folkemødet på Bornholm,
Allinge
Kæmpestrandens debattelt J6
Den 14/6 2019 kl. 12-13

Mening og fællesskab

Danmark er et sted i historien, hvor vi burde være i stand til at give vores børn den barndom, vi drømmer om. Men hvordan ser den så ud?

Og hvilke skoler er der i den sammenhæng brug for? På de katolske skoler – hvor **alle** er velkomne – arbejdes der grundlæggende ud fra to målsætninger, som er hinandens forudsætninger:

1. At holde god skole efter dansk målestok. Eleverne skal blive dygtige! Den faglige, sociale og åndelig udvikling skal gå hånd i hånd.
2. At udvikle **humanitas**: “Det er menneskets opgave at blive menneske” (Cicero 106-43 f. kr.).
 - a) at kvalificere elevernes lyst og evner til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.
 - b) at kvalificere elevernes refleksioner over eget liv med ubetinget respekt for den enkelte elevs personlige – og åndelige udvikling.

Menneskets religiøse spørgsmål, søgen og længsel er en livsnødvendig virkelighed, der handler om det, der angår os alle ubetinget, og på den katolske skole har kristendommen selv sagt en særlig position, da skolens selvforståelse hviler herpå.

Kom og
deltag i
debatten!





Hvad mener eleverne?

Fællesskabet kan jeg ikke sætte ord på. Det er bare noget, vi har. *Helena, 5.kl.*

På skolen skal man ikke tro på Gud, hvis man ikke vil. *Helene, 5.kl.*

Jeg synes, at vi udvikler os godt. Men jeg synes også, at lærerne udvikler sig mere og mere. *Helene, 5.kl.*

Jeg ved, at der er mange, der tror på Gud, og jeg er én af dem. *Nana, 5.kl.*

Jeg synes, at vi på skolen er gode til at passe på hinanden. I forhold til andre skoler, er det meget sjældent, at jeg hører om mobning på vores skole. Det giver alle en frihed og tryghed til at være sig selv. *Salvador, 8.kl.*

Her på vores helt fantastiske ekstravagante skole lærer man at tage stilling til ting i livet. *Nicolas, 8.kl.*

Jeg synes, at skolen er bygget af kærlighed, og lige meget hvad for et problem der er, bliver der taget hånd om det. *Chili, 6.kl.*

Hvor findes skolerne?



FAKS

Foreningen af Katolske Skoler i Danmark
faksnet.dk