



Dag Hammarskjöld og Institut Sankt Joseph

Den 13/3 2017

Kære elever og forældre

I lørdags havde vi temadag for alle lærere og pædagoger om Dag Hammarskjöld. Som afslutning på dagen afsløredes et portræt af Dag H – malet af billedkunstner og lærer på ISJ Kim Broström. Portrættet hænges nu på kontorgangen ved skolens hovedindgang, hvorfra Dag H fremover vil være med til at byde velkommen til ISJ. I temadagen deltog både Sveriges ambassadør Fredrik Jorgensen og sognepræsten ved svenska Gustavs-kyrkan Thomas Stoor.

Dag Hammarskjöld er et fyrtårn – og endda et stort et af slagsen. Og så holder vi skole på hans allé!

I 1953 blev Dag H valgt til FN's anden generalsekretær, og i 1961, mens han var ved at forhandle en våbenhvile på plads i Congo, forulykkede hans fly, formodentligt nedskudt. Han blev 56 år.

Dag H's voldsomme død sendte chokbølger gennem samtiden. Den kolde krig var på det tidspunkt mere end "varm", og Dag H fremstod med en sikker stemme for fred. Han var et diplomatisk talent af sjældent format, men man kan forstå af hans efterladte papirer, at han til tider oplevede stor ensomhed i en verden på randen af en ny verdenskrig. Ikke kun ensom i sit politiske arbejde – men også i egen søgen efter meningen med livet.

Dag H's tekster kredser grundlæggende om samme emne: Menneskets – når alt kommer til alt – ensomme søgen efter mening. Og så Dag H's tro på menneskets kald til i frihed og kærlighed at tage skridtet ud i uvisheden – for medmennesket og for verden.

Dette er i al sin enkelthed også den overordnede dannelsesopgave på ISJ, og vi håber, at Dag H også i dag kan være til stor inspiration for både elever og medarbejdere. Vi er i fuld gang med at producere undervisningsmateriale i relation hertil!

Med venlig hilsen

Peter Franklin, skoleleder

Institut Sankt Joseph

Dag Hammarskjölds Allé 17 | 2100 København Ø | www.sanktjoseph.dk

Den længste rejse er rejsen indad

DAG HAMMARSKJÖLD (1905-61) Kim Frans Broström 150x120 cm

